

*Sidste sporvogn køre i Odense 1952.*

Første mand i rummet, GAGARIN, besøger Odense i 1962.

Bolbro's eneste biograf, APOLLO, åbner i 1957.

Nylonstrømperne blev maske op.

Det var roll-on'erne tid – uf, det bare stykke lår

**Bolbro bliver et sogn i 1952.**

*Grundstenen til Bolbro Kirke nedlægges i 1960 og kirken indvies i 1961.*

**Bolbro Skole er i slutningen af 1950'erne byens største skole med 1800 elever.**

**Vi konfirmeres i Ansgar Kirke i oktober 1959.**

Højstrupskolen indvies i 1958

Der fandtes ikke strømpebukser.

Vi havde ikke køleskabe og fjernsyn

Storvask forgik en gang om måneden

Ingen transistorradioer eller gramofoner.

Plastik, hvad var det?

Plastikposer, fryseposer og stanniol?

*Båndoptageren var dårligt opfundet og ikke hver mands eje.*

Der var ikke el-piskere og røremaskiner.

Flødeskummet blev hentet i Ismejeriet.

Ingen vaskemaskine – man lejede en vaske- og vridemaskine.

**Ringvejen åbnede i 1958 og skar Bolbro over i to dele.**

Palle Lykke vandt med Kaj Werner sit første 6-dagesløb i Århus i 1957.

*Bolbro var og er Odense's "Sportsplads".*

*I 1959 vandt B 1909 som første fynske boldklub*

*B 1913 havde besøg af Real Madrid i 1961*

*Danmarksmesterskabet i fodbold.*

Vi cyklede eller gik i skole.

Der var mange små butikker i Bolbro.

Biler var der heller ikke mange af.

Hjemme hos os, fik vi først en lille Fiat 600 i 1962.

*I 1959 var vi på lejrskole i Sønderjylland.*

*I 1960 var vi på tur til Norge.*

***Efter mellemskoleeksamen gik 6 af vores klassekammerater ud af skolen.***

I december 1961 spillede Real A og B skolekomedie - "Tre mand i sneen".

**Sidste skoledag den 4. maj 1962**

**Eksamen overstået og eksamensbevis modtaget**

**16. juni 1962**

Lone, Birthe og Lis